

IK ZAT VROEGER IN HET GIPS IN DE WIEG,
IK KAN MIJ DAT NOG EEN BEETJE HERINNEREN.
NAAR EEN DOKTER IN AMSTERDAM
MET EEN VLIEGTUIGJE VANAF EELDE,
IK ZAT OP EEN BLAUW KUSSEN
OF IN DE OUDE BOEMELTREIN,
DAN KWAM ER EEN MATROOS
EN DIE HIELP MIJN HEIT
MET ZIJN VOET.

VROEGER DEDEN ZE KOKERS OM DE VOETEN HEEN,
HET ZAT IN DE HEUPEN.
DAN WAS HET HEEL WARM
EN DAN ZEI MIJN MEM WE HALEN DIE KOKERS ERVAN AF.

ALS HET MUZIEKKORPS VOORBIJ KWAM
KROOP IK ER ACHTERAAN.
DAT WAS TOEN HET HELE LAND BEVRIJD WERD.

JANNIE DIJKSTRA