

VRIJHEID

DE WIND LANGS JE GEZICHT VOELEN, HET LICHT IN DE RUITEN

DE VOGELS HOREN FLUITEN

EINDELOOS RONDDWALEN, DANSEN SPRINGEN

OVER BOSPADEN HEEN SWINGEN

VOEL JE VRIJ, ZWEVEND, BLIJ

IEDERE ADEMTEUG ZO INTENS

VOEL JE ALS EEN VOGEL ZO VRIJ

DROOM, GENIET EN WENS

MENS GENIET VAN ELKE DAG

DAT JE JE VRIJHEID MEEMAKEN MAG

ZIE HET LICHT AAN DE HEMELPOORT

VRIJHEID ZO'N MOOI WOORD.

ROSITA VAN AMELSFORT

specialarts.nl
Bijzondere poëzie van
buitengewone dichters
gedichtenlaboratorium.nl
Ontwerp Akimoto

© Het is niet toegestaan het gedicht voor andere doeleinden te gebruiken zonder toestemming van Special Arts.

nr. 93

iktoon
kunst van iedereen
75 JAAR
VRJHEID