



VRIJHEID IN DE LUCHT

HET IS BLAUW MET WIT

VOCHT IN LUCHT

GEWAAI

WAAIEN

IK RUIK HEEL VEEL DINGEN IN DE LUCHT

ZWEET VAN MENSEN

EN AUTO'S

GASSEN EN BENZINESTATIONS

DAT RUIK IK ALLEMAAL

IK BEN GRAAG IN DE LUCHT

iktoon
kunst van iedereen

75 JAAR
VRJHEID

specialarts.nl
Bijzondere poëzie van
buitengewone dichters
gedichtenlaboratorium.nl
Ontwerp Akimoto

JELLE

© Het is niet toegestaan het gedicht voor andere doeleinden te gebruiken zonder toestemming van Special Arts.

nr. 120