



OUDER WORDEN GEEFT
LOSLATEN VAN VROEGER
VRIJHEID IS DAT ZE NIET VRAGEN
WAAR IK HEEN GA
VRIJHEID IS
JE WOEDE KWIJT RAKEN
DOOR EEN BOKSBAL
VRIJHEID IS
JE MEDICATIE INNEMEN
DAN WORDT HET RUSTIGER
IN MIJ
SNOEIEN
BUITEN
IN HET PARK
DAAR WORDT JE VROLIJK VAN

ELIAH LOK

iktoon
kunst van iedereen

75 JAAR
VRJHEID

specialarts.nl
Bijzondere poëzie van
buitengewone dichters
gedichtenlaboratorium.nl
Ontwerp Akimoto

© Het is niet toegestaan het gedicht voor andere doeleinden te gebruiken zonder toestemming van Special Arts.