

SPEELTUIN

GEBEURDE ELKE DAG

IK MOCHT NAAR BUITEN

EEN HEEL GROOT GRASVELD

MET SPEELTOESTELLEN

ER WAS IEMAND BIJ

DE ACHTERKANT VAN HET HUIS

ALS KIND VAN 3 IN EEN SPEELTUIN

ZONNIG MOOI WEER

ANONIEM

specialarts.nl
Bijzondere poëzie van
buitengewone dichters
gedichtenlaboratorium.nl
Ontwerp Akimoto

© Het is niet toegestaan het gedicht voor andere doeleinden te gebruiken zonder toestemming van Special Arts.

iktoon
kunst van iedereen

75 JAAR
VRJHEID