

SCHOMMELEN

SCHOMMELEN

LEKKER GEVOEL IN MIJN BUIK

MIJN HOOFD IS LEEG

IK ZIE DE VLINDERS EN VOGELS

IK VOEL EEN WINDJE

EN DE WARMTE VAN DE ZON

IK WOU DAT IK VLIEGEN KON!

KEVIN MEUWISSEN

specialarts.nl
Bijzondere poëzie van
buitengewone dichters
gedichtenlaboratorium.nl
Ontwerp Akimoto

© het is niet toegestaan het gedicht voor andere doeleinden te gebruiken zonder toestemming van Special Arts.

iktoon
kunst van iedereen

75 JAAR
VRJHEID

