

VRIJHEID

75 JAAR GELEDEN WERD AMSTERDAM BEVRIJD
DAT GING ZEKER WETEN MET VEEL STRIJD
DE CANADEZEN REDEN VIA DE BERLAGE BRUG AMSTERDAM BINNEN
AMSTERDAMMERS WAREN BLIJ EN BUITEN ZINNEN
WANT ZE KREGEN NA VIJF JAAR HUN VRIJHEID WEER TERUG
HET VERLEDEN GELUKKIG ACHTER DE RUG
NU 75 JAAR LATER IS HET TE VAAK MIS GEGAAN
ZEKER WETEN VRIJHEID IS NIET ZEKER IN ONS BESTAAN
HELAAS MAAR WAAR
ALS JE NIET OPPAST BEN JE DE SIGAAR
OVERAL OP DE WERELD WORDEN MENSEN VAN HUN VRIJHEID BEROOFD EN VERMOORD
JE WEET NIET WAT JE HOORT
LATEN WE HOPEN DAT DE RUST EN VREDE WEER TERUG ZAL KEREN
ZODAT WE VAN ONZE VRIJHEID VEEL KUNNEN LEREN
LATER ZULLEN WE ZEGGEN WE HEBBEN ONZE VRIJHEID NOG STEEDS IN ONS LEVEN
WAARDOOR WE NOG STEEDS MOOIE DINGEN KUNNEN BELEVEN
GENIET VAN JE VRIJHEID IEDERE DAG EN BLIJF EROVER DROMEN
WANT VOOR JE HET WEET KAN JE VRIJHEID JE WORDEN ONTNOMEN
HET LEVEN IS NET ALS EEN LOT
DUS LATEN WE MAAR BIDDEN OVER ONZE VRIJHEID TOT GOD

© Fred hoffmann
Philadelphia amsterdam noord

specialarts.nl
Bijzondere poëzie van
buitengewone dichters
gedichtenlaboratorium.nl
Ontwerp Akimoto

© het is niet toegestaan het gedicht voor andere doeleinden te gebruiken zonder toestemming van Special Arts.

iktoon
kunst van iedereen
75 JAAR
VRJHEID